

# Geen smoesjes meer

In mijn vorige column schreef ik - misschien wat zuur - over de weidelijkheidsregels zoals de KNJV ons die oplegt. Ik haalde een zin aan uit gebod 5: 'Bij een discussie over de jacht, weet de jager dat een constructieve dialoog van meerwaarde is.' Ondanks alles bracht dat zinnetje me wel aan het denken. Want stel nou dat er jagers zijn die de discussie aangaan met opponenten die naast gluten en lactose ook een jager-intolerantie hebben?

Want dat soort tegenstanders debatteert meestal vanuit het gevoel. Dat maakt ze ongrijpbaar. Ze zijn niet voor rede vatbaar. Omdat ze reageren vanuit de emotie. Van feiten en objectieve onafhankelijke onderzoeken hebben ze nog nooit gehoord.

Kunnen wij jagers dat ook? Vanuit ons gevoel, vanuit emotie, vanuit onze passie reageren? Zonder met allerlei goed onderbouwde argumenten te komen? Ik denk het wel. Het kostte even wat tijd maar het lijstje dat ik gemaakt heb, is dan ook de moeite waard. Een niet-compleet lijstje met argumenten waarom wij jagen. Niet met feiten te onderbouwen, nee, alleen met ons gevoel. We gaan vanaf nu dan ook het debat aan vanuit onze passie. Vanuit onszelf.

Geen welles, nietes meer. Je bent het met ons eens, of niet. De discussies worden daardoor een stuk eenvoudiger. Maar pas op dat zij hun mening niet brengen als vage feiten. Trap niet in zinnen als: 'Op basis van diverse onderzoeken ...' en 'Heel veel mensen vinden ...'. Dat zijn goedkope trucjes. Vraag maar door; er blijft niets van over.

De persoonlijke redenen om te jagen zijn heel divers:

- Om lekker in de natuur te zijn
- Vanuit familietraditie
- Weg van de hectiek van alle dag
- Vanwege de kameraadschap
- Om wild te kunnen eten
- Omdat jagen ons in de genen zit
- Vanwege de (ont)spanning
- In plaats van gaan motorrijden of golfen
- Uit plichtsbef (naar de natuur)
- Vanwege het sociale aspect
- Als fysieke uitdaging
- Om te genieten van de rust en de stilte
- Om thuis weg te zijn
- Vanwege de gezonde buitenlucht

Wil je toch wat inhoudelijker argumenten? Dat kan:

- Om de wildstand op peil te houden
- Vanwege verkeersveiligheid
- Om de natuur te beheren als een goed huisvader
- Om de natuur vrij te houden van exoten
- De wettelijke plicht om de natuur te beschermen
- Om de biodiversiteit te behouden
- Om soorten te beschermen

Misschien kun je het lijstje nog wel verder aanvullen. Prima, zeker doen. Maar waar het om gaat is dat jij jaagt omdat jij dat wilt. Vanuit jouw passie, gevoel, emotie en met jouw beweegredenen. Wees trots op het feit dat je de natuur beheert, beschermt en benut. Wees er trots op dat je jager bent. Dus voortaan geen smoesjes meer.

Anklets

- \* 1. enkelbedekking ter voorkoming van het indringen van steentjes in de schoenen,
- 2. klets maar (a)an

