

Tandarts

Mensen, vooral mannen, hebben nogal eens de neiging anderen te laten zien dat het ze voor de wind gaat. Dat ze succesvol zijn. Dikke auto's, riante villa's, patserige horloges, dure vakanties; voorbeelden te over. En jagers pronken graag met stoere terreinwagens, spannende verhalen en - ja daar is-ie weer - bijzondere trofeeën; of de foto's daarvan.

U kent ze vast wel: foto's van net iets te dikke, in net iets te nieuwe safari-outfit geklede mannen van middelbare leeftijd die met een geweer in de hand achter hun zojuist geschoten trofee zitten. Een paar meter erachter dan wel, want dan lijkt-ie groter. Foto's op websites van jachtreisbureaus en hunting lodges om nog meer van dit soort jagers naar vooral Afrikaanse oorden te lokken 'waar ze voor veel geld de lokale economie helpen' door bijvoorbeeld een leeuw of een olifant te schieten.

En met succes, want jaarlijks komen er duizenden, vooral Amerikaanse en Duitse jagers op af. Maar... Namibië gaat daar een stokje voor steken. De Namibische minister van milieu en toerisme Pohamba Shifeta deed begin juli een oproep aan alle jagers, zelfs aan die met een geldige jachtakte(!), om af te zien van publicatie op social media van deze toch vooral onethische foto's. 'Het is een aanslag op de goed gereguleerde jachtindustrie van ons land.'

Tja, daar zit je dan. Gaat het je privé en zakelijk eindelijk goed en kun je je die mooie jachtexpeditie naar Namibië veroorloven en dan krijg je dit. 'Dat ze niet snappen dat ze hun eigen glazen ingooien', hoorde ik al iemand roepen. En: 'Dat is toch van de gekken. Ik bepaal zelf wel wat ik op Facebook zet.'

Geen nood, zou ik zeggen. Want een week later schreeuwden grote krantenkoppen: 'Botswana, het land met 's werelds grootste olifantenpopulatie, overweegt het verbod op de plezierjacht op olifanten op te heffen.' Aangevuld met: 'Volgens schattingen van natuurbeschermingsorganisaties telt het land 130.000 olifanten, een derde van alle exemplaren in Afrika. Volgens de overheid in Botswana ligt dat aantal eerder in de buurt van 230.000.' (Toch altijd weer benieuwd waar die verschillen vandaan komen. Maar dat is niet voor nu.)

Wat Botswana wil, is dat de schade die olifanten in de landbouw aanrichten en de onrust die ze in de dorpen veroorzaken, wordt gestopt. De overheid wil weer gaan beheren. En dat doen ze onder andere door jagers van heinde en verre in te vliegen, die tegen forse bedragen olifanten komen doodschieten. Twee mega-vliegen in één klap: populatiereductie én extra inkomsten.

Dus massaal naar Botswana; al was het maar omdat er nog geen social media-stilte heerst. En als dat te kostbaar is, dan is er in Europa ook nog van alles te beleven. Het is goedkoper en herkenbaarder. Want je spiegelt je toch liever met een jager uit Schin op Geul die in de Eiffel een dikke, vette keiler heeft geschoten dan met een jagende tandarts uit Bloomington, Minnesota, toch?

Anklets*

- * (de; m; meervoud: anklets)
- 1. enkelbedekking ter voorkoming van het indringen van steentjes in de schoenen;
- 2. klets maar (a)an; wat een anklets is die kerel.

