

Het Elfde Gebod

Voortdurend verschijnen er berichten en artikelen in de media over dat we de natuur met rust moeten laten; want dan pas komt het goed.

Zoals laatst een filmpje over Yellowstone Park in de Verenigde Staten. De laatste schadelijke en ongewenste wolf werd daar in 1926 doodgeschoten. De kans bij uitstek voor de wapiti's (herten) om zich ohne Ende te reproduceren. Wat al snel zorgde voor overbegrazing waardoor een aantal planten- en bomensoorten verdween, met bodemerrosie tot gevolg. Dus moesten de wapiti's het ontgelden en werden zij, net zoals de wolf, massaal afgeschoten totdat er bijna geen meer over was met als resultaat dat de jacht meteen verboden werd. Direct gevolg: weer overbegrazing en bodemerrosie.

Dan maar de wolf herintroduceren. In 1995 werden er 14 wolven losgelaten. Nog geen tien jaar later waren het er ruim 170. De natuur herstelde zich want de wapiti's trokken weg en de beverpopulatie vertienvoudigde in amper tien jaar.

Dat hele Yellowstone is een mooi voorbeeld van de effecten van ingrijpen door de mens. En ook van wat er gebeurt als er niet wordt ingegrepen.

Nu zijn er dus van die groepen die tegen ingrijpen in de natuur zijn. Maar kan dat nog wel? Niet ingrijpen? Want als we de muskusrat zijn gang laten gaan, staat binnenkort half Nederland onderwater. En als we met de auto een egel doodrijden, grijpen we ook al in op de natuur. Dan heb ik het nog niet over de duizenden reeën, dassen, otters, vossen, hazen, konijnen, marters, zwijnen, herten en al die miljoenen, misschien wel miljarden insecten die jaarlijks worden doodgereden. Allemaal ingrepen op de natuur.

Dus hoe moeten we de natuur zijn gang laten gaan als we de hele dag door massaal ingrijpen? Door het uitzetten van konikpaarden en hekrunderen en die daarna aan hun lot over te laten? Door een hek om 3.500 damherten te zetten waarna ze zich zelf maar moeten zien te redden? Door niets te doen aan de komst van de wolf?

Niet-ingrijpen op de natuur, de natuur het zelf wel op te laten lossen, is een illusie. Dat kan al eeuwen niet meer en de kans dat de natuur ooit weer heer en meester over zichzelf wordt, wordt met de dag kleiner.

We hebben de natuur overgenomen dus moeten we er ook goed voor zorgen. De tijd is rijp voor nieuw gebod: Gij zult beheren! Het Elfde gebod. Wat trouwens ook een lekker biertje is.

Anklets*

- * (de; m; meervoud: anklets)
- 1. enkelbedekking ter voorkoming van het indringen van steentjes in de schoenen;
- 2. kllets maar (a)an; wat een anklets is die kerel.

