

# Hypocriet

Weet u nog waar u was op 14 november 2005? Want wat toen gebeurde, schokte heel Nederland; zelfs de New York Times schreef erover. In Leeuwarden schoot namelijk een faunabeheerder een mus naar de mussenhemel. Alleen maar om te voorkomen dat 3,5 miljoen dominosteentjes vroegtijdig om zouden vallen in de voorbereidingen op Domino Day 2005. De schutter werd meerdere keren met de dood bedreigd. En de mus? Die is opgezet en staat in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Waar klein leed groot in kan zijn.

Volgens mij heb ik al eens eerder geschreven over een onderzoek in de VS uit 2013 dat aantoonde dat 160 miljoen katten verantwoordelijk zijn voor de dood van 1,4 - 3,7 miljard vogels en 6,9 - 20,7 miljard (kleine) zoogdieren. In Nederland zijn volgens het wetenschapsprogramma van de NTR 'Met de kennis van nu' zo'n 3,6 miljoen katten actief. Uitgaande van de laagste schattingen uit het Amerikaanse onderzoek zijn dat voor Nederland een slordige 30 miljoen (weide)vogels en 150 miljoen muizen, ratten, jonge hazen, enzovoort. Hier is weinig ophef over. Wat een contrast met die dode mus! Misschien komt dat doordat we het leed niet (willen) zien.

Volgens Animal Freedom worden er in Nederland per jaar zo'n half miljard dieren geslacht. Een half miljard is best veel. Toch is de jaarlijkse vleesconsumptie hoog (zo'n 76 kilo per persoon) en zijn de kiloknallers nog steeds populair. Als over deze gedode dieren net zo'n ophef zou komen als over die mus, zou er geen dier meer geslacht worden. Ik denk dat Paul McCartney het wel begreep toen hij zei: If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian. We zien het niet gebeuren, dus is het er niet.

Wat de drie situaties gemeen hebben is dat we dierenleed gebruiken zoals en zolang het ons uitkomt. Miljoenen gedode dieren door onze katten vinden we blijkbaar niet erg want als ik door de wijk loop terwijl ik mijn hond uitlaat, dan wemelt het van de loslopende plezierjagers. Maar oh wee als een jager een gans doodschiet om landbouwschade te voorkomen, dan staat op de dijk een dat-doet-mijn-kat-nooit-kattenbezitter moord en brand te schreeuwen. Of wanneer jagers reeën schieten vanuit beheersoogpunt om wildaanrijdingen te verminderen. Ze worden verguisd en tijdens hun activiteiten vaak ernstig gehinderd en met de dood bedreigd.

Wij jagers proberen zichtbaar leed - de meer dan 10.000 wildaanrijdingen per jaar - en onzichtbaar leed - het verdwijnen van de weidevogels door predatoren als de vos - te voorkomen. Alles vanuit onze oprechte en eerlijke bedoelingen om flora en fauna te beschermen, te beheren en te benutten. Zolang mensen niet in staat zijn om eerst eens naar zichzelf te kijken voordat ze anderen de maat nemen, staan ze er niet voor open om de waarde hiervan te zien.

Ik denk dat we er maar mee moeten leren leven. Maar hypocriet vind ik het wel!

Anklets\*

- \* (de; m; meervoud: anklets)
1. enkelbedekking ter voorkoming van het indringen van steentjes in de schoenen;
  2. klets maar (a)an; wat een anklets is die kerel.

