

# Sociale weerbaarheid

Ik doe mijn best om een goed mens te zijn. Ik ben een goede vader voor mijn kinderen, een goede partner voor mijn vrouw en ik hou mijn op leeftijd geraakte buurvrouw een beetje in de gaten. Ik bel mijn moeder wekelijks en een keer per maand komt ze eten. Ik betaal belasting, geef ongevraagd voorrang in het verkeer, breng nog steeds een gevonden portemonnee naar de politie en bij sneeuw schuif ik ook de stoep bij de burenschoon. Ik geef op tijd de meterstanden door, koop aan de deur een lot van de Scouting Loterij voor over zes maanden en zorg dat de tuin er netjes bijligt. Heus, ik ben geen modelburger maar doe echt mijn best.

Tijdens de jacht eis ik niet iedere haas op en als mijn buurgeweer een beter schot op die overloper heeft, dan hou ik de vinger recht. Ik luister in de nazit aandachtig naar al die onwaarschijnlijke verhalen over vette keilers en dikke bokken; verhalen die ik al tig keer gehoord heb. Ik bedank de gastheer voor de voortreffelijke organisatie en de geweldige dag terwijl ik op de slechtst denkbare plek stond en nog geen muis voorbij heb zien komen. Ik denk wel eens dat ik eigenlijk het begrip weidelijkheid heb bedacht want er zullen vast jagers zijn die net zo in het jagersleven staan als ik, maar ik ben ze nog niet tegengekomen.

Andersom kan ik me soms flink ergeren aan het gedrag van anderen. Ik zie heus wel eens dat iemand ongepast gedrag vertoont. Op een invalideparkeerplaats gaat staan zonder invalide te zijn. Altijd als eerste bij de barbecue staat en het buffet plundert. Met een loopse teef in het hondenlosloopgebied is en als ik hem daar op aanspreek een grote bek krijg dat ik mijn reu niet onder commando heb. Van die dingen. Soms zou ik iemand wel een kopstoot willen geven, zo kwaad kan ik daarvan worden.

Maar ik hou me in, want mijn jachtakte is me heilig. Ik hou me aan de regels want als jager loop je op eieren. Iedereen houdt je in de gaten en de verrader slaapt nooit. Daarom betaal ik netjes mijn belasting, doe geen zwartwerk, drink niet voor de jacht en na de jacht een beetje, heb mijn kluis op orde en laat geen munitie slingeren. Kortom: naast een goed mens ben ik ook nog eens goede jager met sociaal wenselijk gedrag.



Ik ben nu echter totaal in verwarring: jagers moeten sinds kort, om hun jachtakte aan te vragen of te verlengen, een e-screening doen. Ruim 40 jagers zijn hun jachtakte kwijtgeraakt omdat het computerprogramma twijfelde over hun oprechtheid bij het invullen van de 100 vragen. Geef je te veel positieve en sociaal wenselijke antwoorden op vragen als: Heb je veel vrienden? Was je voor het eten altijd je handen?, dan staat binnen drie dagen de politie op de stoep om je wapens op te halen.

De overheid wil blijkbaar assertieve, licht agressieve jagers die het niet zo nauw nemen met sociale en weidelijke gedragsregels. Nou, dan gaan we dat regelen. Ik heb al een afspraak gemaakt voor een kennismakingstraining van Krav Maga; voor meer sociale weerbaarheid.

Anklets\*

\* (de; m; meervoud: anklets)  
1. enkelbedekking ter voorkoming van het indringen van steentjes in de schoenen;  
2. Klets maar (a)an; wat een anklets is die kerel.